



Van stampot naar bacalhau



Elisa met zoons Ko en Bart.

Een bed & breakfast op de Veluwe, een foodtruck met gehaktballen, een eigen tijdschrift... We hebben allemaal wel van die dromen, waar we vaak alleen maar van blijven dromen. Zo niet Elisa Wolters (45), die besloot te stoppen met het hectische westerse leven en haar droom na te jagen: een vakantieparadijs voor zichzelf én gasten in het zonnige Portugal.

“Na een behoorlijk turbulent leven heb ik besloten om het leven niet zomaar op zijn beloop te laten, maar mijn droom te volgen. Al in mijn vroege jeugd leerde ik dat het leven heel kort kan zijn. De obstakels komen toch wel, waar je ook zit, leeft of woont. Het plezier en de lol moet je zelf opzoeken. Toen ik acht was, overleed mijn 13 jarige zusje als gevolg van een tragisch ongeluk. Als zoiets

gebeurt, ontwricht het hele gezin. Diepe wonden heeft het achtergelaten. Vorige zomer heb ik weer een zus verloren, ze was pas 52. Ik besepte ineens dat het leven niets voorstelt, dat het zo voorbij kan zijn. Er gebeuren zoveel dingen waar je geen grip op hebt, dat ik besloten heb om het roer om te gooien en mijn droom te volgen om in Noord-Portugal een prachtig bedrijf te starten. Ik kom uit een



echt ondernemers gezin, studeren was er niet bij. Het was al jong hard werken en zo snel mogelijk je eigen zaak beginnen. Op mijn 17de begon ik met mijn zus een leerboekietek. Dat heb ik jaren met heel veel plezier gedaan. Ik kreeg drie prachtige zonen en koos er voor om tijdelijk voor mijn kinderen te zorgen. Toch bleef het kriebelen en het thuis zitten en alleen voor de kinderen zorgen, was aan mij niet besteed. Ik moet iets om handen hebben, heb uitdagingen nodig in het leven. Ik had al bijbaantjes in de horeca gehad, en dat beviel. Horeca

werd mijn leven... Gelukkig had ik zelfstandige kinderen en kon ik dat met mijn man goed combineren. Toch, na jaren tot in de late uurtjes werken, 's morgens weer vroeg uit de veren voor de kinderen en de huishouding, begon het op te breken. Het lichaam ging protesteren. Ik kreeg last van knieën en gewrichten en ook mentaal werd het zwaarder. Na een heftige burn-out en zware therapieën, besloot ik te stoppen met het hectische 'westerse' leven. Stoppen met rennen, haasten en vliegen en iets nieuws te starten op een plek waar die hectiek niet bestaat."

'Ik ben supertrots op
Casa Fontelheira'

'Verliefd op dit stukje Portugal'

"Het werd Noord-Portugal, een prachtig gebied met een heerlijk klimaat. Met lekker lange zomers en frisse winters. Een mooie groene streek die het Toscane van Portugal wordt genoemd. Inclusief mooie culturele steden zoals Guimaraes, Braga en natuurlijk Porto: een van de mooiste steden van Europa! De Geres is een prachtig natuurgebied dat op de lijst van Unesco Werelderfgoed staat. Ook de Portugese keuken is zalig: simpel, eerlijk en vooral vers. En de *sobromesas* – toetjes – zijn om je vingers bij op te eten! Portugezen zijn supervriendelijke, behulpzame en gastvrije mensen. De reden waarom ik zo verliefd ben geworden op dit stukje Portugal komt ook doordat je hier geen overvolle stranden hebt, maar lege baaien, kleine dorpjes,

prachtige natuur, lieve mensen en vriendelijke prijzen. Al ons hele leven droomden we van een tweede huis op zo'n zonnige plek en inmiddels hadden we dat gevonden. Tijdens een fikse wandeling door de bergen kwam ik bij een oud huis terecht. Vervallen en verlaten. Ik klom met een oude trap die tegen een gevel stond naar binnen. Het was liefde op het eerste gezicht en toen ik vanuit de binnenplaats het waanzinnige uitzicht over het dal zag, was ik verkocht! Ik belde de makelaar en we kochten het, het oudste huis uit de gemeente (1816), vervallen en verlaten. Het werd ons vakantiehuis. En na vijf jaren van lange verbouwingen – steeds weer een stukje als er geld was – is het een prachtig huis geworden. Zo mooi dat het zonde is om het alleen als vakantiehuis te gebruiken. Ik wilde verder,



maar hoe? Ik heb tenslotte nog drie inwonende kinderen. Maar als je met vier meiden bent opgegroeid van wie er al twee zijn overleden, weet je ook dat je je dromen in een korte tijd moet waarmaken. Mijn kinderen stimuleren mijn droom en vandaar dat ik het nu toch kan doen. Natuurlijk valt het niet altijd mee, zo alleen in het noorden van Portugal. Alles alleen moeten regelen. Vergunningen, licenties, afspraken met bouwondernemers. Maar het moeilijkst is om zo lang mijn mannen te moeten missen. Af en toe vliegen we heen en weer en hebben we echt quality time voor elkaar, zeker als zij hier zijn.”

‘Er is zoveel te doen!’

“De verbouwingsjaren hebben me echt grijze haren bezorgd, maar inmiddels is het belangrijkste gedeelte klaar en ben ik supertrots op het resultaat. Casa Fontelheira is gerenoveerd met behoud van alle authentieke elementen. De wijnschuur is een prachtige living. De geitenschuur een bar met openslaande deuren naar een overdekt terras met waanzinnig uitzicht op het zwembad. Heerlijke groene ligweides, prachtige tuin, jeu-de-boules-baan, tafeltennis, tafelfootbal, badmintonveld, kleine speeltuin en een restaurant. Ons vakantieparadijsje heeft verder 5 luxe safari tenten met hemelbedden, een aparte slaapkamer met bedstee voor de kinderen, badkamer met toilet, hammam douche, complete keuken, loungesets, eetkamer, lounge stoelen, picknicktafel en hangmatten op de veranda.



Het is fantastisch om steeds meer te kunnen bieden. Gezellig met de gasten om de tafel te genieten van een glaasje *vinho* van onze eigen druiven, of de lekkerste maaltijden te koken met groente en fruit uit de tuin en streekproducten. Of pizza's bakken met de kinderen. Je kunt hier fietsen, raften, canyon walken, parapenten, mountainbiken, bergbeklimmen, maar ook paintballen. We hebben folklore feesten in het naseizoen. Een yoga instructrice en masseuse om het zen gevoel nog verder te versterken. Er is zoveel te doen! Dankzij mijn familie en goede vriend Patrick Damen van luxetenten.com heb ik mijn droom kunnen waarmaken. We kijken er naar uit om hier in de toekomst samen te zijn en onze gasten heerlijk te blijven verwennen. En in de wintermaanden onze winterslaap te houden en de tuin bij te houden. Voor mij is mijn droom geen nachtmerrie geworden, van stamppot naar *bacalhau* is tot nu toe super geslaagd!” ●

Kijk voor meer informatie, foto's en prijzen op www.casafontelheira.com

